



Riksdagsman Carlsson i Solberga Lofa och hans släkt



Anfader: Hans Jacobsson 1600-talets mitt i Ryfverum, ägd av Överums bruk.
s. Jacob och s **Hans**

* Jacob Hansson, boende i Ryfverum hade många barn

** Jacob Jakobsson g 1704 med Kerstin Jönsdotter i Droppstad

*** 1708-06-22 Per d 1784, g 1759-11-03 m Kajsa Larsdotter i Solb. d 1777, de bosätter sig där.
De hade sju barn

**** 1771-12-11 Karl, g 1796 med Brita Larsdotter från Gamleby. De fick fyra barn.
De köpte 1/2 Solberga av prosten Stenhammar i Ed och byggde nytt boningshus 1809.
Båda makarna dör sommaren 1811.

***** 1799 Anna, g på Trostad.

***** 1805 - 1880 Karl, g 1828 med riksdagsmannadottern Charlotta Persdotter från Gamleby.
År 1845 döms till laga skifte och Karl bygger ny ladugård och en undantagsstuga.

***** 1829 Alfred, nämndeman, g med Augusta Hernström Fårö, de bosatte sig på Fårö.

***** 1835 - 1916 August, g Fredrika Ankarstrand på Rödja där de bosatte sig. Inga barn.

***** 1839 Anton, g 1869 Vilhelmina f 1850 från Hannäs.

***** 1870 - 1946 Sigurd, g 1895 m Gottina dotter till häradsdomare Gottfrid Johansson
i Vida. Han byggde lagugården 1920. --> [Sigurds biografi](#) <--

***** 1901 Valter

***** 1904 - 1994 Tore. g 1937 m Ebba Rydén från Nybro De flyttar till moderns gård
där han 1936 - 38 bygger N Vida.

***** 1938 Torbjörn, g Ann-Catrine , bosatta på Solberga

***** 1939 Brita, g Carl-Erik Blad, bosatta på G Vida.



Solberga 1910



Riksdagsman Carlsson hade varit frisk ända in i det sista. På fredagen var han i staden och på lördagen höll han på med frukt-plockning på sin gård, men på söndagsmorgonen drabbades han av hjärnblödning, medvetlöshet inträffade, och när solens sista strålar förbleknat denna vackra oktoberdag slutade han sitt verksamma liv. Sigurd Carlsson var född den 14 september 1870 på Solberga, den gård som gått i arv från far till son från 1759.

Sedan mitten av 1600-talet hade hans förfäder bott på denna gård. Själv övertog han gården 1895, och inte långt därefter blev han en av socknens mångbetrodde män. Han har tillhört de flesta styrelser och nämnder i Lofta, vanligtvis i många år. Det sista uppdraget var ordförandeskapet i Lofta fullmäktige, som han lämnade den 1 januari 1940, det år han fyllde de 70. Det var inte blott de kommunala uppdragen hedrades med. Även de kyrkliga kom honom i rikt mått till del; han var kyrkvård i fyra år och ledamot av kyrkorådet och skolrådet. Vidare var han i fem år disponent för Lofta andelsmejeri. Men intresset kretsen vidgades och han kom med tiden med i en hel del allmänna institutioner. Redan 1910 invaldes han i hushållningsutskott och hade dessutom suttit i en mängd av sällskapets nämnder. Vad som särskilt intresserade honom var, förutom jordbruksfrågorna, egnahemsrörelsen och fiskeriväsendet. Han var i många år ordförande i Norra Kalmar läns fiskeristyreelse och hushållningssällskapets egnahemsnämnd, ledamot av Kalmar läns veterinärstyrelse, styrelsen för Sveriges allmänna lantbrukssällskap m. m.

Landstinget och dess förvaltningsutskott tillhörde han årens 1910 -1924 och var ordförande landstingets finansutskott. Givetvis var han ledamot av en hel mängd av landstingets nämnder, men en uppräknig av alla dessa skulle trötta. Riksdagens andra kammare tillhörde han i flera omgångar, invald av högerfolket i länsdelen; 1909-1911, 1916-1924 och 1928-1931. Han tillhörde flera år tillfälliga och särskilda utskott och en följd av år andra lagutskottet och bankutskottet. I riksdagen fångade särskilt skogslagstiftningen, egnahems- och jord- frågorna hans uppmärksamhet, och såsom medlem av lagutskottet hade han tillfälle att göra insatser vid lösningen av dess viktiga frågor. Han var även statsrevisor.

Ytterligare kan nämnas att riksdagsman Carlsson var styrelseledamot i Kalmar läns norra brandstodsbolag 1924-1946 - han deltog f. ö. i årets årsmöte. Vidare har han varit ledamot i ecklesiastika boställsnämnden för norra och södra Tjust, ordförande och kassör i norra Tjusts vägstyreelse, de tingshusbyggnadsskyldige vid Tjusts häradsrätt ledamot av styrelsen för Gamleby folkhögskola, Göteborgsbankens avdelningskontor i Gamleby samt Systembolaget i Västervik under många år.

Riksdagsman Carlsson var som synes av ovanstående en i offentliga värv väl prövad och anlitad man. Han var en rakryggad man, gjorde intet onödigt väsen av sig, men han var en man som man visste var man hade och kunde lita på. Han släppte inte vem som helst in på livet men var dock gemytlig och vänsäll och hade en stor vänkrets.

