

BROSTUGA



Brostugan 1933

Brostuga

Fram till år 1930 hade Hasselqvist hand om Brostuga, men flyttade då till Vinökalv. Axel och hans familj tog vid och odlade havre, vete, potatis och grönsaker. Ett par oxar fanns och tre till fyra kor. Kalvarna föddes upp på riktig fet mjölk och såldes som gödkalvar. Vanligen hade man två grisar, en som såldes och en som man slaktade själv till jul. Som skärgårdsbonde kunde han fiska året runt i det grunda gloet och i ån så det saknades aldrig mat. Där skars också vass i stora knippen med en skära. Vassen restes upp, torkades och kördes in som hö. Korna tyckte mycket om den maten.

Arrendet bestod i att göra dagsverken på Ekeby, de egna sysslorna fick skötas på fritiden och av mor Elin. Hon var aldrig sjuk, arbetade tills hon blev 60 och var nästan hundra år gammal när hon dog 1993. Det man inte kunde producera själv köptes hos Karlholm i "Eländet" i Vindekulla.

Dottern Greta gifte sig med Evert Lindskog från Loftahammar 1941 och de flyttade till Västervik 1937 där hon blev änka tidigt. Barnen Gunnar och Ing-Britt bor i Norsborg medan Inger gifte sig med Ulf och blev husfru i Gursten.



Greta, Axel, Magda och mor Elin vid Brostugan 1931.

Oxarna hette Stjärna och Bruno och de gick långsamt så några längre utflykter blev det inte. Säd fick oxarna dra till Åkerholm där det lastades på lastbil för vidare transport till Sågartorp.



Magda rensar blåbär på Brostugan 1942



Axel och Magda Larsson på Brostugan mejar vetet 1946

Karl-Erik Larsson, sonson till Amanda berättar att han bodde på Brostuga 1939 hos sin farbror Axel. Det blev ett kolosalt åskväder och blixten slog ned i loge på Hasselby. Den gick i en stolpe mitt i logen så höt tog eld. Axel åkte dit mitt i natten och de körde ut så mycket hö de kunde rädda, men logen brann upp.

Släktband se Loftasläkt: Amanda Larsson